

Hallo beste bridgers!,

Met enige jaloezie het verslag van Fen gelezen over het eerste rondje met Ger op de nieuwe fiets. Heerlijk, zeker met het mooie weer van vorige week. Die van ons staan nog in de schuur in Goedereede, dus van fietsen hier in Pernis komt het nog even niet. Het viel ons op hoeveel bridgers ze zijn tegengekomen, zal ons hier niet zo snel overkomen, hoewel Tom en Sjaan wel eens ons pad kruisen.

Vorige week wezen snoeien op Goeree. Lekker bezig geweest. Behalve fietsen en "Nederland in Beweging" is tuineren ook prima lichaamsbeweging.

Na de middag onze hond beloofd even richting de duinen te wandelen. Helaas bleek Ria's oude spijkerbroek niet meer snoei proof te zijn geweest. Want: tijdens het sjouwen, bukken en trekken aan struiken en takken was het gebeurd, zonder dat ik het merkte. Toen ik me bukte bij het schoenen aantrekken, hoorde ik Sjef: Riet je bent uit je broek gescheurd. Lachen. Niet zo'n klein scheurtje. Het is dat ik zo preuts ben anders zou ik jullie de foto laten zien. De broek was vanaf de ene achterzak tot ongeveer halverwege het dijbeen gescheurd. Maar Mick stond hijgend te wachten tot de baas richting duinen zou gaan. Geen reservebroek, gelukkig wel een korte broek van Sjef. Heb ik over mijn kapotte spijkerbroek aangetrokken, geen gezicht maar we komen daar toch bijna nooit iemand tegen. We konden in ieder geval door het bos naar de duinen wandelen. Heerlijk!

Verder bestaat onze dagindeling net als bij jullie, denken we, uit de standaard bezigheden in huis, zoeken naar wat karweitjes, lezen, puzzelen, de hond uitlaten, appen en tv kijken. Hebben gisteren met een mengeling van stijgende verwondering, meelijden, en gegniffel gekeken naar een documentaire bij omroep Zeeland over een niet van ophouden wetende groenteboer uit Vlissingen. Anderhalf uur top slow tv.

Vanmorgen vrolijk vanuit bed onze Mick uit volle borst toegezongen: "oh wat zijn we blij, oh wat zijn we blij, Micky die is jarig en dat feestje" etc., hoor ik Sjef zeggen: hij is morgen pas jarig hoor! Maakt niet uit, zingen we morgen gewoon weer. Na die kruisband operatie en al die maanden revalideren daarna zijn we zo blij dat het nu zo goed met hem gaat. Gelukkig is zo'n dier zich niet bewust van deze vreselijke verdrietige tijd, hij kwispelt en blaft vrolijk door. We hebben dus de Bench versiert. Hij krijgt wat extra's. Wij drinken een glas op zijn gezondheid en denken daarbij aan allen die we nu niet kunnen zien of bezoeken en proosten op betere tijden.

Liefs van Sjef en Ria.