

Hallo beste bridgers!

Wij waren door gezondheid perikelen al een aantal weken niet present op de bridgeavonden. Snotteren en hoesten wilden wij onze mede alerters beslist niet aandoen. We weten inmiddels hoe makkelijk je elkaar kunt besmetten.

Ons dagelijks leven zal niet veel verschillen van dat van jullie. Net als Fen en Ger hebben wij gelukkig een hond, die ons 4x per dag mee naar buiten neemt, zo halen we geregeld een frisse neus. Voorts zorgt het uitzicht op de Nieuwe Maas altijd voor afleiding. De haven ligt beslist niet stil, wat er allemaal voorbij komt varen!

Vandaag begon de dag met het feit dat de water toevoer is afgezet. Dus genoeg water in emmers en flessen klaargezet om o.a. de handjes geregeld te kunnen wassen. Je realiseert je nu weer eens te meer hoe we van fris helder water afhankelijk zijn.

Vanmorgen hadden we met de wet van Murphy te maken. Doe je je keukenkastje open blijkt er iets te lekken. Natte troep. Fijn dat ik zoveel flessen afwasmiddel in voorraad heb, kwam ik nu ook weer achter. Lekker dweilen. Enfin alles weer opgeruimd. Voor de schrik lekker koppie koffiegezet. Kletskop erbij? Dondert het plastic bakje op de grond. Alle koppen in puin. Lekker vegen. Sjef pakt zijn horloge, schiet het bandje uit zijn verband. Asje schiet als een raket door de kamer. Lekker knus samen op de knieën over het laminaat tussen de naden zoeken naar een speld in de hooiberg! Maar: gevonden! Behalve het ongemak, zorgt het toch voor de nodige afleiding en een saamhorigheid! Misschien een troost mochten jullie die Murphy ook de komende tijd tegen komen.

Blijf allemaal gezond, lieve groet van Sjef en Ria.