

Een oppeppertje van de Willemsens

Hier weer even een oppeppertje,

Niet iedereen is in de gelegenheid om naar buiten te gaan, vooral met dat mooie weer is dat jammer, maar genieten zit hem soms in heel kleine dingen.

Met de overvloed aan tijd, maar weer eens gewoon de was buiten opgehangen in plaats van in de energie verslindende droger te proppen. De handdoeken zijn wat ruw, maar ruiken heerlijk fris.

Ook de keukenkastjes weer eens een poetsbeurt gegeven, ja de kastjes onder het aanrecht geven achteraf wat spierpijn in de rug, maar je weet dat je weer wat gedaan hebt. Ik vond maar drie potjes (flesjes) die over de datum waren, zeker jaren geleden reden gehad om te hamsteren,

Jullie moeten allemaal de groeten hebben van Cor (die van achter de bar), het gaat hem goed, moet wel wat afvallen en stoppen met roken, daar heeft hij het moeilijk mee. Gelukkig blijft hij via Ans, onze geweldige gastvrouw, op de hoogte van het wel en wee van ons aller Alert. Als alles achter de rug is komt hij weer eens op een woensdagavond buurten.

Weet iemand het adres van Ans, lijkt mij wel leuk om haar een kaartje van ons (of van ons allemaal) te sturen.

Verder hopen Ger en ik dat het met jullie allen goed gaat, mocht er bij een van de alerters iets nodig zijn (boodschappen, raam bezoek of iets dergelijks) spreek het uit.

Groet van de Willemsens