

Hallo allemaal,

Vandaag naar idee van Fennie een zwaaiwandeling gemaakt.

Heb een rondje uitgezet, is uiteindelijk ong. 8 km geworden.

Erg leuk . De response was ontzettend leuk.

Mensen die niet thuis waren hebben bij Fennie en mij nog gereageerd jammer dat we niet thuis waren. Dit krijgt zeker nog een vervolg. Waar gaan we niet zeggen, dan is de verrassing eraf.

Wijzelf proberen veel te wandelen.

Zijn ook nog steeds gezond, hoop bij ieder van jullie ook.

Wilde graag mijn kleinkinderen en kinderen zien.

Zo bij het ene stel draadjesvlees en puree gebracht. Koffie in de achtertuin, ver bij elkaar vandaan. Bij de ander een lekkere baksel gebracht.

Elkaar zo zien is toch fijner als via een scherm.

Blijf aub gezond en tot zwaais.

Bea en Leo