



Nieuwsbrief 2024 -1

- Nieuwsbrief
- Ziekenboeg
- Oud leden
- Mededelingen van het bestuur
- Een nieuwe cursus of niet?
- We zoeken u
- Nog even dit..
- Adoptieplan
- Weekend weg
- Tot slot wat data
- Gedicht Bridgeclub Alert

Nieuwsbrief.

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Dat is een hoop nieuw in één zin.

Maar er is veel nieuw. We hebben een nieuwe voorzitter, we hebben een nieuwe webmaster, we hebben nieuwe leden, we hebben een nieuwe promotie/degradatie-regeling en we hebben een nieuwjaar en ik heb nog wel wat nieuwtjes te melden.



Allereerst behoort het spelen in een A- en een B-lijn weer tot de mogelijkheden. Het gaat nog wel met horten en stoten, maar gelukkig zijn we allemaal in het bezit van een flink portie flexibiliteit en gezamenlijk wachten op elkaar heeft ook wel iets sfeervols.

Aan tafel en aan de bar kom je weer heel wat te weten van elkaar. Dat de pauze soms wat aan de korte kant is, kan Ans niet helpen, maar haar helpen kan geen kwaad. Aanvaard met een vrolijk gezicht dat je bestelling er echt wel komt en aan tafel kan natuurlijk ook gedronken worden.

Ziekenboeg

Ook Alert wordt bij tijd en wijle geteisterd door veel zieken. Meestal zijn de zieken na een weekje weer present, maar er zijn er ook die wat langer moeten herstellen. Leo Belder heeft last van zijn luchtwegen en de pot met prednison staat naast zijn bed. Hans en Elly Velthoen zijn ook al een paar weken afwezig. Naar ik heb vernomen is de rug van Elly niet meer de oude. Ook Lilian is helaas al een tijdje niet aan de bridgetafel verschenen.

Verder zijn er nog wat leden die aan het herstellen zijn van de hardnekkige griep.





Tel daarbij op de oogoperaties, knieproblemen, pijntjes in de buik of in het hart, kortom we leven nog, maar een kaartje naar die of gene kan geen kwaad. Helaas kunnen we hier geen adressen vermelden (hoe zat dat ook alweer, kwam dat niet door de privacywet?), maar ons bezige bijtje Bea is al weer in de weer geweest met kaarten en postzegels. U kunt trouwens de adressen van de leden vinden op de site (achter het gesloten gedeelte). Beterschap in elk geval.

Oud leden

Ook over oud-leden komen soms berichten binnen. Jeff van Dooremalen heeft een hartstilstand gehad maar door adequaat ingrijpen van zijn echtgenote Ria is voorlopig het gevaar geweken. Een kaartje sturen? Vraag aan Marga het adres.

Afgelopen woensdag kregen we het trieste bericht dat ons oud lid Leo Schafer, onverwachts is overleden. Leo speelde samen met Jack in de A-lijn en samen waren zij geduchte tegenstanders. Namens de vereniging is er een kaart gestuurd en afgelopen woensdag hebben wij met een minuut stilte Leo herdacht.

De crematie vindt a.s. woensdagmiddag 31 januari plaats om 15:30 uur aan de Oprelsegweg 3 in Spijkenisse

Mededelingen van het bestuur

Het bestuur heeft alweer de eerste vergadering van het jaar achter de rug. Er stonden dit keer heel wat interessante items op de agenda. Er werd lang gediscussieerd over allerlei onderwerpen en natuurlijk werden er besluiten genomen. Sommige van technische aard andere over personele bezettingen, natuurlijk het verloop van de competitie en..... uiteraard ook het weekend.

Een van de besluiten is, ingegeven door een voorstel van één van onze leden, dat we de jaarvergadering naar voren halen zodat het meer overeenkomt met het verenigingsjaar. Dus in mei gaan we met zijn allen het beleid weer toetsen en een nieuw bestuur kiezen. Het voordeel is dat de nieuwe bestuursleden zich "in de luwte" kunnen voorbereiden op hun nieuwe taak. Het financiële jaar blijft dan ook gelijk lopen.



Onze vereniging is een informele vereniging. Dat houdt in dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Wij kunnen er een formele vereniging van maken, maar dan is een gang naar de notaris noodzakelijk (kosten tussen de 300 en 900 euro). We moeten ons in elk geval inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. (Daar vragen banken tegenwoordig om). Wat een “moeilijk” verhaal.



Een nieuwe cursus of niet?

We hebben de smaak te pakken, er staan nog wat namen op een lijst die graag het edele bridgespel willen leren. We gaan kijken of we in mei op de woensdagavonden “iets” kunnen regelen. We denken daarbij aan veel mond-op-mond reclame, posters, en advertenties en dit keer zonder flyers. Het lijkt er overigens op dat veel van onze leden geïnteresseerd zijn in een opfriscursus. Wellicht gaan we ook dat organiseren.

We zoeken u!

Tijdens de afgelopen jaarvergadering werd al duidelijk dat Jack en Petra stoppen met het uitvoeren van hun taken. **Dus meld u aan!**

De ene taak is wat ingewikkelder dan de andere, het uitgeven van geld en het ontvangen daarvan, lijkt mij een heerlijke job. Vooral als het niet jouw geld is (grapje).

De taak van wedstrijdleider is geheel iets anders, daar gaat het voornamelijk over het ontvangen van telefoontjes (ik kan echt niet komen bridgen) en uitgaande gesprekken. Natuurlijk hoort het klaarmaken van de kastjes tot de hoofdtaak en dat is het moeilijkste aan deze klus.

Verder elke week de zaal in orde maken (maar daar is altijd wel hulp voor te krijgen).



Nog even dit.....

Dan het verloop van de competitie. Er zijn heel veel zieken en er moet dus wekelijks geschoven worden met paren, partners, lijnen en combi's. Het lukt Petra telkens weer maar het is wel een aanslag op haar improvisatietalent. Gelukkig is de aanvulling van nieuwe leden in de B-lijn een geweldige boost voor onze vereniging. Dat de tijd die de B-spelers nodig hebben wat langer is dan sommige A-spelers gewend zijn, dat moet dan maar voor lief genomen worden. Gelukkig is er aan de tafel de bereidheid om de nieuwe spelers verder te helpen.

Adoptieplan.

Wat zou het leuk zijn als we buiten onze wekelijkse bridgecompetitie de nieuwe spelers verder bekwamen in de geheimen van het bridgespel. Bijvoorbeeld nieuwe leden thuis uitnodigen en in ontspannen sfeer een "kaartje?" leggen. Riet van der Werff is alvast begonnen om een cursist (die nog geen lid is geworden) bij de hand te nemen en samen met onze oud-leden Dick en May Bos een aantal keren verder te "helpen".



En als u dat overweegt trakteer dan de gasten op een heerlijk recept van eigen bodem:

- Sneetjes stokbrood, 4 tomaten, 1 teentje knoflook, verse basilicum, peper en zout en olijfolie.
- Ontvel de tomaten, haal de pitjes eruit, en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes;
- Doe de stukjes tomaat in een kom en voeg een beetje olijfolie toe;
- Hak de basilicum klein en schep het door de tomaten en voeg peper en zout toe;
- Snijd het stokbrood in plakken, bestrijk ze aan twee kanten met olijfolie;
- Gril het brood in een grillpan of oven aan beiden kanten knapperig;
- Wrijf met een teentje knoflook over de bovenkant;
- Schep de bruchette topping er op en garneer met eventueel wat basilicum;
- Leg ze op een bord en klaar is kees.

Eet smakelijk.

Weekend weg!

Bea is alweer driftig aan het zoeken. Ze heeft weer allerhande opties en inmiddels heel veel vrienden onder de hoteleigenaren.



Zo af en toe worden er ook door de leden suggesties aangedragen. Er is een optie voor Elspeet op de Veluwe, een vliegreis naar Timboektoe (overigens zelf mee bewegen) er is een aantrekkelijke boottocht naar het noorderlicht (roeispanen zijn aanwezig) of het wordt weer gewoon Bergen op Zoom.

Wat is in elk geval belangrijk om te weten? Save de date: **22, 23 en 24 november**. En voor wie dat wil is 25 november ook nog een optie. Het voordeel van Bergen op Zoom is: het makkelijk te bereiken hotel, de omgeving, de kerstsfeer, de goede bedden, het lekkere eten en de prijs, alhoewel die wel hoger zal liggen dan vorig jaar. Andere suggesties: Ze zijn welkom.



Tot slot wat data:

Op **8 mei** gaan we eerst vergaderen en daarna hebben we onze jaarvergadering en daarna gaan we los op de laatste avond van de competitie 2023-2024.



Op **15 mei** gaan we de slotdrive spelen, met natuurlijk de huldiging van alle kampioenen, het uitreiken van alle te winnen prijzen en het gedag zeggen, en dan zien we elkaar weer in augustus/september. De data van de competitie van 2024/2025 wordt binnenkort gepubliceerd.

Gedicht Bridgeclub Alert

In een hoekje van Hoogvliet, zo stil en zo fijn,
Daar schuilt een plek waar vriendschap en
kaartspel samenkomen, zo fijn.
Bridgeclub Alert, met haar deuren wijd open,
waar liefde voor het bridgen en voor elkaar
nooit zal verlopen.



Met het tikken van de klok, op elke woensdagavond,
met een gezamenlijk verbond.
De kaarten worden geschud, de tafels gereed,
Voor een avond vol strategieën, waar elke bod telt, zoals het moet.

Onder het licht van de TL lampen daar,
worden banden gesmeed, sterker dan menig paar.
Het geluid van lachen en zachte gesprekken,
vult de lucht, als melodieën die eeuwig blijven wekken.

Hier bij Bridgeclub Alert, worden herinneringen geboren,
aan briljante zetten en verloren sporen.
Maar bovenal, aan vriendschappen die bloeien,
als bloemen in de lente, die alsmaar blijven groeien.

Dus laat ons heffen het glas op deze plek,
waar bridgen en vriendschap elkaar ontdekken, zo oprecht.
Moge Bridgeclub Alert altijd schijnen,
als een baken van warmte en gezelligheid, voor altijd deinen.